

**Đánh Chiêm Thành.**

*Giữ quay trở lại nòng c ta.*

*Xét xem sao phải đánh qua Chiêm Thành.*

*Trước khi đánh Tống đã đành.*

*Khi Tống rút, đánh Chiêm Thành lần hai.*

*Nguyên do mối việc là vậy.*

*Nòng Chiêm, bèn hễ thễng gây tháng ngày*

*Trước đánh Tống, nhà Lý sai.*

Lý Thằng Kiệt, ông lớn này kéo qua.

Đánh Chiêm, lấy đi đất mà.

Đất do Chàng Cờ nhúng và chuốc thân.

Quân ta thắng, nên cho dân.

Đúc sang đất lấy làm ăn, nhúng mà.

Sau khi đánh Thắng, bên ta.

Ông Nghị An, Lý Giác đà nổi lên.

Lý triều, đi uổng dẫu trên.

Cờ Lý Thằng Kiệt, đánh tên lớn này.

Lý Giác thua, ch<sup>o</sup> y sang ngay.

Chiêm Thành, r<sup>u</sup> i<sup>h</sup> i vua này đánh ta.

Vua Chiêm là<sup>o</sup> Ch<sup>o</sup> Ma Na.

Ông này đ<sup>o</sup> ng ý, th<sup>o</sup> là c<sup>o</sup> hai.

Xua binh đánh ng<sup>o</sup> c ta<sup>o</sup> ngay.

R<sup>u</sup> i chi<sup>o</sup> m i<sup>h</sup> i đ<sup>o</sup> t tr<sup>o</sup> c đây đã nh<sup>o</sup> ng<sup>o</sup> !

Lý tri<sup>o</sup> u cho so<sup>o</sup> n binh i<sup>h</sup> ng.

L<sup>o</sup> nh<sup>o</sup> Lý Th<sup>o</sup> ng K<sup>o</sup> t th<sup>o</sup> ng đ<sup>o</sup> ng đánh qua.

L<sup>o</sup> n này thì Ch<sup>o</sup> Ma Na.

Bà thua, nên trở lại ta đi t này.

Thì rồi theo theo trở c đây.

Mười năm Chiêm công đi đi y cho ta.

Riêng Lý Thường Kiệt, như là.

Ngoài bảy mươi tu, đã già y u đi.

Sau khi đánh h Chiêm thì.

Một năm sau đó, ông đi về trở i.

Như ông vào lúc sinh th i.

Nam chinh b c chi n, một đi d c ngang.

B c T ng, nam Chiêm đi u hàng.

Ông quê Hà Nội, đôi hàng nói thêm.

Vua Nhân Tông thì nhớ lời n.

Đến năm Đinh Mùi quý tiên, ngài đã.

Sáu mươi ba tuổi, tính ra.

Tính xuân năm sáu mươi lúc mà lên ngôi.

Nhân Tông trước lúc là đã i.

Không con trai đã nên ngôi, thế là.

Ngài lập con của em là :

Lý Duyệt Hoán, người này đã kị ngại.